



πρόσκληση

**Παρασκευή
18 Νοεμβρίου 2016
19:30**

Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης,
Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους,
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Οδός Αθηνών, Λεμεσός

Το Τμήμα Καλών Τεχνών, της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σας προσκαλεί σε σειρά διαλέξεων, στα πλαίσια της θεματικής:

Ο 'μακρύς' 19ος αιώνας: από τη Γαλλική Επανάσταση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο

Όλες οι ομιλίες δίνονται στην ελληνική γλώσσα και είναι ανοικτές για το κοινό.

Διάλεξη 11η: Ο Proust και η εποχή του / ο Proust μιας «άλλης εποχής»

Δρ. Παναγιώτης Πούλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής,
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας

Θα ακολουθήσει συζήτηση, την οποία θα συντονίζει η **Δρ. Νίκη Λοϊζιδη**, Ομότιμη Καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας

Επικοινωνία:
25002064, 25002553
www.cut.ac.cy/far



Ο Proust και η εποχή του / ο Proust μιας «άλλης εποχής»

Ο τίτλος της διάλεξης περιλαμβάνει δύο διαστάσεις. Από τη μια, θα επιδιώξουμε να αποκαταστήσουμε τα ιστορικά, πολιτισμικά και καλλιτεχνικά συμφραζόμενα της τροχιάς που χαράζει ο βίος και η εργασία του Γάλλου συγγραφέα Marcel Proust (1871-1922), εστιάζοντας παράλληλα στη δυναμική διεργασία την οποία εγκαινιάζει η σταδιακή ανάδυση (1913-1927 κ. εξ.) του Αναζητήματος τον Χαμένο Χρόνο στο πεδίο των γραμμάτων και των τεχνών. Ταυτόχρονα, όσο καλύτερα προσδιορίζουμε τα χαρακτηριστικά εμπόδια που συναντάει στο μοναχικό του μονοπάτι ο συγγραφέας, τόσο πιο ανάγλυφα αναδύονται μπροστά στα μάτια μας τα βασικά διακυβεύματα μιας προσέγγισης της δημιουργικής διαδικασίας, κάτι που μας επιτρέπει να φωτίσουμε με νέο τρόπο τη φύση των πραγμάτων της τέχνης.

